

Vertellen

Op weg naar Jeruzalem

Marcus 11:1-11

24 maart 2024

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Wat denk je dat de mensen langs de weg nog meer tegen elkaar gezegd zouden hebben? Bedenk om de beurt een zin.



Spel: Oefen met de kinderen de wave. Hun armen zijn de grote bladeren. Ze staan in een rij tegenover elkaar. Om de beurt loopt een kind door de rij heen. Een voor een gaan de handen omhoog als dit kind langsloopt.



Spel: Zorg voor verkleedkleden en laat de kinderen zoveel mogelijk aantrekken. Daarna trekken ze om de beurt iets uit en leggen het, achter elkaar, op de grond. Hoe lang wordt het pad?



Zingen: Welk lied zou jij zingen als je langs de weg staat en Jezus komt langs? Kies wat liedjes of mooie zinnen uit en zing het samen.

Vertelling 4-7 jaar

Een stoet naar de stad

Petrus wijst: 'Kijk, we zijn er bijna!' De leerlingen en Jezus kijken. In de verte zien ze de muren van de stad Jeruzalem. Daar moeten ze zijn. Jezus zegt tegen zijn leerlingen. 'Ik zal nu op een ezel verder rijden. Willen jullie er een gaan halen? Ik weet precies waar jullie een ezel kunnen vinden.' De leerlingen doen wat Jezus zegt. Ze vinden een ezel en nemen hem mee naar Jezus. Jezus is niet alleen. Er zijn een heleboel mensen met hem meegelopen. Allemaal gaan ze achter Jezus aan. Ze doen hun jassen uit en leggen die op de rug van de ezel. Ook leggen ze hun jassen op de weg, de weg naar Jeruzalem. Nu kan Jezus fijn op de ezel zitten en loopt de ezel over een heel mooi pad. Daar gaat Jezus. Op de ezel over een pad, naar de stad Jeruzalem. De mensen lopen mee. 'Hosanna!' roepen ze. 'Hosanna! Hosanna in de hemel!' Er lopen steeds meer mensen mee naar Jeruzalem. Ze pakken grote bladeren van de boom en zwaaien ermee. 'Hoera voor wie komt namens God!' Dan zijn ze bij de stad Jeruzalem. De mensen in de stad kijken op. 'Wat hoor ik nou?' zeggen ze tegen elkaar. 'Wat zie ik nou?' Zo'n feeststoet als dit hebben ze nog nooit gezien. Het lijkt wel een koningsstoet! Als Jezus in de stad is, stapt hij van de ezel af. Hij loopt door de stad en de mensen lopen mee. Jezus gaat naar de tempel, misschien wel de mooiste plek in de stad. Daarna gaat hij met zijn leerlingen weg. Ze zoeken een plek op waar het rustig is.

Jolanda van der Marel

